

Activiteiten

...waar gaan we heen



KRISTALLNACHTHERDENKING – ZUIDLAREN - 9 NOVEMBER

In Zuidlaren zal in de nacht van 9 op 10 november ter herdenking aan de Kristalnacht van 1938, de lichten in de synagoge branden. Elk jaar worden op 9 november de gebeurtenissen die plaatsvonden in de nacht van 9 op 10 november 1938 herdacht. Destijds werden in heel Duitsland duizenden woningen en winkels van joden en hun synagogen en gebedshuizen vernield of in brand gezet. De term Kristalnacht is vernoemd naar de grote hoeveelheid glasscherven van winkelruiten waarmee de straten bezaaid lagen na afloop van de gebeurtenissen rond die nacht. Tevens zal op 9 november om 20.00 uur de film Treffpunt Erasmus worden vertoond, een documentaire film gemaakt door Annet Betsalel, die het verhaal vertelt van twee Wehrmachtsoldaten die hun leven op spel zetten door joodse mensen te helpen en ze te voorzien van valse identiteitspapieren. Een van hen overleeft de oorlog niet, de ander wordt een bekend graficus in Oost Berlijn. De documentaire Treffpunt Erasmus schetst het heldhaftige gevecht tegen onrecht, de gedeelde liefde voor boeken en een levenslange vriendschap tijdens WOII en de Koude Oorlog.

Locatie: synagoge, Zuiderstraat, Zuidlaren.

Toegang: gratis.

Reserveren:

info@synagoge-zuidlaren.nl;
06-5468 8177

'ORATORIUM JOZEF' – BEDUM – 17 NOVEMBER

CGZ 't Korenbloempje Bedum – o.l.v. Annedore Meng - voert zaterdag 17 november het 'Oratorium Jozef' uit. 'Oratorium Jozef' is gecomponeerd door Marco den Toom op teksten van Bert Noteboom en Judith Verwaard-van Beelen. Het is Nederlandstalig geschreven voor gemengd koor, tenorsolist (Jozef) en spreekstem (verteller). Omlijst met muzikale klanken van hobo, dwarsfluit, strijkkwartet, slagwerk en piano. Het omvat het eeuwenoude verhaal van Jozef, zoon van aartsvader Jacob. Het wordt op een vernieuwende manier gezongen en verteld. De geschiedenis van Jozef is ongetwijfeld een van de vele bijbelverhalen die ook kinderen aanspreekt. Doordat het verhaal in het Nederlands wordt gezongen met daarnaast de volledige tekst in het programaboekje, is 'Oratorium Jozef' zeker ook toegankelijk voor kinderen. Locatie: Maranathakerk, ingang Kleinestraat, Bedum. Aanvang: 20.00 uur.

Toegang:

10,00 euro; tot 16 jr.: gratis.

DE MANTEL VAN SINT MAARTEN 2.0 – STAD – 10 NOVEMBER

Burgerinitiatieven van mensen met weinig geld centraal tijdens Sint Martinus' Pronkjewailn.

Sint Martinus werd bekend doordat hij de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar gaf. Aan wie zou jij tegenwoordig die helft geven? Daarover gaat Sint Martinus' Pronkjewailn 2018. Op zaterdag 10 november staan tijdens een bijzondere manifestatie in de Martinikerkerk zes 'pronkjewailn' uit de stad centraal: mensen die van weinig geld moeten rondkomen, maar met burgerinitiatieven op een positieve manier een bijdrage leveren aan het leven van anderen in armoede. Soms zelfs geruisloos of onzichtbaar; daarom is het thema 'Ik zie ik zie wat jij niet ziet'.

Officiële opening door Commissaris van de Koning René Paas. Tijdens het programma wordt een boekje gepresenteerd met zes persoonlijke verhalen van Stadlers met een krappe beurs die op een bijzondere manier in het leven staan. Het boekje is gemaakt door schrijfster Marloes de Bie en verhalenfo-

tograaf Caroline Penris. Een aantal van die verhalen wordt in de kerk verteld door middel van film, Spoken Word, interview en theater geproduceerd door het Houten Huis. Er is muziek van het 50-koppige orkest Harmonie '67 en het Kamerkoor Peize. Zij zingen en spelen natuurlijk ook Sint Maartenliedjes! Na afloop presenteren allerlei burgerinitiatieven zich aan de bezoekers en kunnen mensen met elkaar in gesprek. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Locatie: Martinikerk, Groningen.

Aanvang: 20.00 uur; inloop v.a. 19.30 uur.

Toegang: gratis.

Organisatie: Gemeente Groningen, Het Pand, Humanitas, MJD, Protestantse Kerk Groningen, Stichting Martinikerk en Voedselbank.

Meer info:

www.sintmartinuspronkjewailn.nl

GRONINGER ZILVERKAMER – APPINGEDAM – 10 TOT 18 NOVEMBER

Van 10 tot 18 november wordt de Nationale Kunstweek gehouden. Diverse Damster musea en Galerieën nemen daaraan deel. Ook de tweede Ploegtentoonstelling van de Groninger Zilverkamer doet mee, reden genoeg voor extra activiteiten.

Zaterdag 10 november: Nynke Gardener (opgeleid als edelsmid in Schoonhoven) uit Grijpskerk geeft een lezing over edelsmeden, taxaties en antieke sieraden. Aanvang: 13.30 uur.

Dinsdag 13 november: Menno Wieringa uit Loppersum geeft een lezing over kerkelijk zilver, waarvan De Zilverkamer de collectie weer heeft aangevuld met waardevolle exemplaren uit het zo rijke

kerkelijk leven in onze provincie. Aanvang: 19.30 uur.

Zaterdag 17 november: Kunstenaar Sip Hofstede geeft een masterclass voor amateurs. De workshop wordt ingericht in de zaal waar schilderijen van Ploegkunstenaars voor rijke inspiratie zullen zorgen. Tijd: 10.00-16.00 uur. Opgave voor deze workshop: Herma Grimmus, 06-26588992

De huidige Ploegtentoonstelling is t/m 24 november te zien. Vanaf 14 december is de derde serie schilderijen van leden van De Ploeg te bewonderen, onder de titel "Echte Groningers" en bevat uitsluitend portretten.

Locatie: Oude Kerkstraat 1, 9901JB Appingedam (schuin t.o. Nicolaikerkerk).

Openingstijden:

di. t/m vr.: 11.00–17.00 uur.

za.: 11.00-16.00 uur.

Tel. 0596-626940.

Toegang: 5,00 euro; tot 12 jr.: gratis.

Voor groepen/rondleidingen: conservatrice mev. H. Grimmus,

tel: 06-26588992

'TROMMEL JE WARM!' – PIETERBUREN – 11 NOVEMBER

Zondag 11 november is er in Pieterburen een djembé-workshop: 'Trommel je warm!', voor jong en oud.

Locatie: Petruskerk, Pieterburen.

Aanvang: 15.00 uur.

Kosten: 8,00 euro. Opgave (graag tevoren): tnvanhoorn@gmail.com; of: 06-10977436.

KOOPVAARDIJDIENTST – EEMSHAVEN – 11 NOVEMBER

Zondag 11 november organiseert Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen de jaarlijkse koopvaardijdienst in de Eemshaven.

Voorganger: pastor Sven Standhardt.

Medewerking: Chr. Mannenkoor Appingedam.

Begeleiding samenzang: Annejet Dijkman.

De collecte is voor kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer

GEDACHTEN bij de PSALMEN



*Psalmen
Lof op de snaren
Dank
Hoop ik in moed
Stil
schreeuw ik nog.*

bij Psalm 150

In doen

zo hemel God.

Geen maat

muziek van snaren.

Henk Moens

zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd en wij mogen niet vergeten dat ze omwille van onze steeds veeleisender maatschappij met kerst niet bij hun gezin, familie en of vrienden kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats.

Locatie: Zeemanshuis, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven (ruime parkeergelegenheid).

Aanvang 16.00 uur; na afloop koffie/thee/glaasje fris en ontmoeting.

Voor vervoer: mev. A. Dijkman, 0596-591486; of: afjan8@gmail.com



CAPELLA GRONINGEN

Capella Groningen behoort tot de top van amateurkoren op het gebied van de oude muziek in Noord-Nederland. Capella Groningen werd opgericht in 1989 en is voortgekomen uit de Groningse Bachvereniging. Deze vereniging bestond al sinds 1945. Capella Groningen wil de traditie van de Groningse Bachvereniging voortzetten door muziek, voornamelijk uit de renaissance en de barok, te vertolken volgens de meest recente inzichten van de historische uitvoeringspraktijk. De Spaanse en Latijns-Amerikaanse oude muziek loopt als een rode draad in het repertoire. Vanaf maart 2017 is Merlijn Wackers de nieuwe vaste dirigent van Capella Belangstelling om bij Capella Groningen te zingen? Meld je nu aan! Repetitie: maandag 19.30 – 22.00 uur in de Helperkerk te Groningen-Helpman (ingang achterzijde, Waldeck Pymontplein 13). Kom eens kijken!

Info: Joske van der Hoeven, 050-5425281; of: koorcommissaris@capellagroningen.nl.

Koren, zanggroepen, ensembles, cantorijen, orkestjes die graag willen 'optreden' in deze rubriek kunnen een tekst met een aardige foto sturen naar: redactie@protestantsekerkbode.nl. Uw koor wordt vervolgens meerdere malen voor het voetlicht gebracht. Advies: denkt u aan evt. wijzigingen die later in de tekst moeten worden aangebracht en levert u dan ook opnieuw een recente foto aan!

De redactie promoot in 'Wie zijn wij?' met vreugde 'zang en muziek', zeker waar die ten dienste staat aan de eredienst!

ACTIVITEITEN

'TROOST & VERLANGEN' – FARMSUM – 11 NOVEMBER

Zondag 11 november geven twee koren o.l.v. Ties Molenhuis - Sola Gratia & Capella Oecumenica – in Farmsum een concert.

Thema: 'Troost & Verlangen': werken van Fauré, Vierne, Guilmant & Andriesen.

Medewerking: Alina Rozeboom (sopraan) en Roele Kok (bas); Pieter Pilon (orgel).
Locatie: Farmsumer kerk, Op de Wierde, Farmsum.

Aanvang: 16.00 uur.

Toegang: 15,00 euro; voorverk.: 12,50 euro bij: Coöp Uithuizermeeden, Bloemenhuis De Zwaan (Dijkstraat) Appingedam, Drogisterij La Santé, Delfzijl, wereldwinkel Uithuizen, Kaarten voorverkoop € 12,50, aan de deur: € 15,-.

CAPELLA GRONINGEN – BELLINGWOLDE / STAD / MIDDELSTUM – 11 / 17 / 18 NOVEMBER

Zondag 11 november geeft Capella Groningen – o.l.v. Merlijn Wackers - een concert in Bellingwolde; zaterdag 17 november in Stad en zondag 18 november in Middelstum.

Programma: Philippe Verdelot (c1480-1530) – Sancta Maria, virgo virginum; Jacobus Gallus (1550-1591) – Missa sopra Sancta Maria; Jacobus Regnart (c1540-1599) – Litanie Deiparae Virginis Mariae; Alexander Utendal (1543-1581) – Adesto dolori meo; Lambert de Sayve (1548-1614) – Domine, non est exaltatum cor meum; Carl Luython (1557/8-1620) – Te cuncti poscimus, o Martine; Philippe de Monte (1521-1603) – Miserere mei, Deus.

Qua tijd bestrijkt het programma de laatste decennia van de 16e eeuw, de laatste hoogtijdagen van de renaissance polyfonie en tegelijk het moment dat vanuit Venetië een nieuwe mode opkwam met een meer homofone schrijfwijze. Dat deze nieuwe mode ook in Praag bekend was, is te horen aan de Litanie van Regnart. De overige werken zijn in de traditionele

polyfone stijl geschreven, maar met voor hun tijd verrassend expressieve harmonieën en gebruik van chromatiek. In het concert in Bellingwolde is ook een gebed tot Martinus opgenomen, als ludieke tegenhanger van de vele Sint Maartensliederen die dezelfde avond gezongen zullen worden.

In Groningen en Middelstum zal luitist Israel Golani zijn medewerking verlenen. Locatie Bellingwolde zo. 11 nov.: Magnuskerk; aanvang: 16.00 uur.

Locatie Stad za. 17 nov.: Der Aa-kerk; aanvang: 20.15 uur.

Locatie Middelstum zo. 18 nov.: Hippolytuskerk; aanvang: 15.00 uur.

Toegang: 10,00 euro.

Kaartreservering (Groningen en Middelstum) reserveringen@capellagroningen.nl of 0503095698. Website www.capellagroningen.nl

Zie ook de rubriek 'Wie zijn wij?' in deze kerkbode.

'BUURMAN EN BUURMAN' – MIDDELSTUM – v.a. 11 NOVEMBER

Stichting Beetke Benieuwd organiseert v.a. zondag 11 november in Middelstum van een expositie van Jaap van den Hoofdakker (schilderijen - fotoprints - grafiek) en Dick Jalink (drukwerk).

Beide exposanten – Jaap van den Hoofdakker is schilder en grafisch vormgever, Dick Jalink is boekdrukker – wonen naast elkaar in Huizinge. Zo is de titel van de expositie verklaard: 'Buurman & Buurman'. In deze tentoonstelling laten ze schilderijen, grafisch werk en met de hand gezette teksten in boekdruk zien. Jaap ontwerpt o.a. logo's, posters en folders.

Hij maakt fotomontages, geanimeerde achtergrondprojecties voor diverse voorstellingen en schildert figuratief met verschillende materialen. Werk van hem is te zien op zijn website www.jaapvandenhoofdakker.com

Dick maakt bibliofiele uitgaven van gedichten en andere teksten, die met de hand worden gezet en worden gedrukt op een boekdrukkers. Zijn pers heet de Kalamos Pers. Als Drukkerij Ôl Raait drukt hij teksten in het Gronings.

t Grunnegers kin t zo schier zeggen; t is ja n toal dij joe dicht op hoed komt.

Marten van Dijken zette '150 Psalmen vrij' van Huub Oosterhuis over ien t Grunnens.

Psaalm 107 (daarde dail)

Zai mouken n kaalf van gold en raipen 'doe ons god – laaid ons weerom noar mooiste kontraain van eerde, Laand Gosen, ien t gastvrije Egypte mit zien vleespoten zo machteg'.

Dou stook ik, Mozes, handen oet: dat wie genoade vonden ien zien ogen, vergeven. Ik-zel-der-wezen doalde deel vol meedlieden, genoadeg, laankmoudeg.

*

Aiwen gingen verbie, bekeren bleef nooit bestoan.

Ik-zel-der-wezen. Vruud God. Vol meedlieden, genoadeg, laankmoudeg.

Mor wie wollen aander goden van gold en zulver en dikke proat.

Zo ging t en zo gaat t nog en vannijs, en zel t weer goan as wie zien woorden vergeten, as wie zien aanwies nait prenten ien ons gewaiten, haitied weer, oavend en mörgen, aaldeer vannijs.

Aan t èn van tieden tou.



150 Psalms vrij
Huub Oosterhuis; vert.: Marten van Dijken
264 blz. (geb.); 24,95 euro
Oetg.: Jongbloed, Heerenveen
ISBN 978 90 8525 047 0
Te bestellen bij boekhandel Riemer, tel.: 050 3134041.



Opening: 11 november 15.00 uur door Marjoleine de Vos, dichter en journalist. Locatie: Borg Ewsum, Oosterburen 1 Middelstum, waar (in het Koetshuis) een theeschenkerij gevestigd.

Openingstijden: wo. t/m zo., 13.00 - 17.00 uur. NB: wo. t/m vr. onder voorbehoud; zie www.opewsum.nl/agenda

PELGRIMEREN - BAFLO & TINALLINGE – 11 NOVEMBER

Zondag 11 november is er een pelgrims-wandeling rondom Baflo en Tinallinge, met een bezichtiging van de OLV-kerk in Tinallinge.

Pelgrimeren is meer dan wandelen alleen. Onder leiding van gidsen krijgt u een inkijkje in de cultuurhistorie van het landschap. Bijzonder in de kerk zijn de tekeningen van de 80-jarige oorlog en we hopen een tipje van de sluiters op te lichten wat de achtergrond hiervan is. Stichting Pelgrimeren in Groningen heeft een eigentijdse vorm ontwikkeld met ook allerlei werkvormen voor bezinning en spiritualiteit.

Start (14.00 uur)- en finishlocatie: parkeerplaats begraafplaats Tinallingerweg 11, Baflo.

Duur: ong. 3 uur; afstand: ca. 8 km. Kosten: 3,00 euro.

Aanm. (noodzakelijk!) via www.spig.nl. Hiet vindt u verder 138 rondwandelingen van 8 km in Groningen en 62 etappes van ca. 21 km. per dag met een totale lengte van 2500 km.; deze kunnen allemaal gratis gedownload worden.

MEDITERRANE KOORMUZIEK UIT DE BAROK – NORG / WINSUM-OBBERGUM / STAD – 11 / 17 / 18 NOVEMBER

Het Gronings kamerkoor Musica Retorica – o.l.v. Christoffor Baljon - brengt 16e- en 17e-eeuwse muziek uit Spanje, Italië en Portugal van o.a. De Morales, De Victoria en Monteverdi.

Locatie zo. 11 november: Margaretha-kerk, Brink 2, Norg; aanvang: 15.00 uur.

Locatie za. 17 november: kerk Obergum, Kerkpad 4, Winsum-Obergum; aanvang: 20.15 uur.

Locatie zo. 18 november: Pelstergasthuiskerk, Pelsterstraat 43, Groningen; aanvang: 15.00 uur.

Toegang: 15,00 euro; voorverk. via www.MusicRetorica.nl

GRONINGSCH MUZIEKVEREENIGING – STAD – 15 NOVEMBER

Donderdag 15 november speelt het BUSCH TRIO in Stad. Het trio (Omri Epstein, piano Mathieu van Bellen, viool, Ori Epstein, cello) kwam al direct internationaal in de belangstelling doordat het in zijn spel een schitterend evenwicht tussen passie en lichtheid wist te bereiken.

Programma: J. Haydn - Pianotrio in E, Hob. XV: 28; M. Ravel - Pianotrio in A minor; J. Brahms - Pianotrio nr. 1 in B opus 8.

Locatie: Kleine Zaal De Oosterpoort, Trompsingel 27 Groningen.

Aanvang: 20:15 uur.

Kaarten: 33.00 euro; CJP / Collegekaart: 12,50 euro; Stadspas: 23,00 euro; abonnement 4 concerten: 126,00 euro

In de prijzen zijn garderobe, consumptie in de pauze en programmatoelichting inbegrepen.

Kaarten verkrijgbaar via www.groningsemuziekvereniging.nl;

kamermuziek.groningen@gmail.com; of a.d. kassa De Oosterpoort (tel. 050-3680368).

Info:

www.groningsemuziekvereniging.nl en kamermuziek.groningen@gmail.com

VROUWENOCHTEND – VEENDAM – 14 NOVEMBER

Woensdag 14 november is er in Veendam een interkerkelijke vrouwenochtend.

Spreker: Els Fleurke, over 'Sefanja, een Held die verlost!' Sefanja behoort tot de kleine profeten, maar heeft een belangrijke boodschap voor ons. Els Fleurke weet op een enthousiaste en boeiende manier de waarheid van Gods Woord te brengen.

Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, Veendam.

Aanvang: 09.30 uur.

TOERUSTING CGB – ZUIDHORN – 14 NOVEMBER

Woensdag 14 november houdt het Confessioneel Gereformeerd Beraad-regio Westerkwartier een toerusting in Zuidhorn.

Spreker: ds. H. de Jong uit Drachten, over: 'Als de kinderen andere wegen gaan'.

Locatie: De Gasthorn, De Gast 58, Zuidhorn.

Aanvang: 20.00 uur.

LEERHUIS STAD & OMMELANDEN – STAD – 17 NOVEMBER

Zaterdag 17 november is in Stad de jaarlijkse bezinningsdag 'Op weg naar Kerstmis'.

Thema: 'Ja, het woord is vlees geworden! (Joh. 1,14).

Deze woorden klinken elk jaar opnieuw in de liturgie op de eerste Kerstdag. De dag staat in het teken van de gedachten-gang hierover van de Noord-Ierse filosoof en theoloog Peter Rollins. Hij daagt ons uit en inspireert ons om niet de hoop te verliezen en het zonder troost te stellen.

De dag wordt begeleid door Evert Jan Veldman, predikant van de Prot. Gemeente Groningen.

Locatie: Emmauskerk, Ra 4, Groningen. Aanvang 10.00 uur (kerk open 09.30 uur); afsluiting om 14.30 uur met een vesper.

Vanwege het 10-jarig jubileum van het Leerhuis wordt hierna een hapje en een drankje aangeboden.

Deelname: 10,00 euro, zelf lunch meenemen.

Aanmelding: www.leerhuis-stad-en-ommelanden.nl; of: 06 17 89 66 73 (dhr. H. Mars)



Uitgeknipt met een glimlach

Enige woorden over emigratie; 1948

Er zou veel voor te zeggen zijn dat de Emigratie Vereniging op Christelijke Grondslag hetzelfde deed wat Van Raalte vroeger deed, éerst proberen of emigratie naar eigen gebieden als Oost- en West-Indië, mogelijk is. Wij hebben, of misschien moet ik schrijven: hadden Oost-Indië, dat thans dreigt verloren te zullen gaan, mede door het te zwakke element aan Nederlanders aldaar en Suriname (dat reeds gevaar loopt voor Nederland verloren te gaan). Emigratie naar eigen gebieden zou dienen ter uitbreiding van het Koninkrijk Gods!

Uit de rubriek 'De kerk op mars' in de Groninger Kerkbode van 27 Maart 1948.

Kleine stukjes tekst uit allerlei bron. De redactie houdt zich aanbevolen voor eventuele bijdragen.

ZONDAG 11 NOVEMBER 2018 8ste zondag van de herfst

'Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.'

(Mozes namens de HEER tot het volk)



'Zij (een arme weduwe) heeft van haar armoede alles gegeven wat zij had, haar hele levensonderhoud.' (Jezus tegen de omstanders)

'Christus is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht. (de schrijver van de Hebreeënbrief)